



De Halm

onderwijs met de Bijbel als basis

Tussen Kaf en Koren

Nummer 1

cursus 2021/2022 26/08/2021

Schoolnieuws

Beste ouders en andere lezers:

De vakantie is weer bijna voorbij en vanaf aanstaande maandag gaan de schooldeuren weer open. Het team heeft in de afgelopen dagen hard gewerkt om de klassen weer in te richten. Ook hebben we als team woensdagochtend weer met elkaar vergaderd om allerlei dingen met betrekking tot het nieuwe schoolseizoen te bespreken en voor te bereiden.

Verder is er in de afgelopen weken intern weer verbouwd. De voormalige IB kamer is omgebouwd tot een slaappleats voor baby's . De ruimte moet nu nog verder ingericht worden en ook het speellokaal moet nog aangepast worden om zowel als gymlokaal voor kleuters als BSO ruimte gebruikt te kunnen worden.

Buiten zijn de mannen van tuinbedrijf Schutte nog hard bezig om het achterste deel van het plein om te toveren in een groen schoolplein met natuurlijke speelelementen. Daarbij moet dat deel van het plein voldoen aan de eisen voor een volwaardig kindcentrum. dat betekent dat er een afgescheiden deel is aangelegd waar baby's en peuters waar baby's en peuters gescheiden van de schoolkinderen veilig kunnen verblijven of spelen. Het is nog maar 1/3 deel van het totale plan, maar we hopen zo in fases steeds weer een nieuw stuk te kunnen realiseren. Voor de bekostiging zullen we naast subsidie, geld inzetten van Vrienden van De Halm, maar ook nog acties voeren om het totale plan te kunnen financieren.

Welkom !

Maandag gaan we weer van start. We verwelkomen een aantal nieuwe leerlingen. Dat zijn in groep 1 Sam Elshout en Lieke Pörtzgen. Beiden moeten nog vier jaar worden in september, maar ze mogen al wel een start maken in groep 4. We hopen dat jullie het fijn gaan hebben op De Halm. Ook een welkom aan Bart en Karin Elshout als nieuwe ouders. Hopelijk voelen jullie je snel thuis!

Ook een hartelijk welkom terug voor juf Ida, die in ieder geval tijdelijk weer les zal geven in groep 4 en juf Rianne, die van vaste invaller nu vaste leerkracht voor twee dagen in groep 3 wordt. Heel veel plezier gewenst met de kinderen, de ouders en binnen het team. Naast de andere teamleden hoopt ook juf Alita weer haar werk op te pakken. Ik heb met haar wel afgesproken dat we per week zullen bekijken wat wel en niet lukt. U zult begrijpen dat na het intens verdrietige verlies van haar geliefde man Gerco er ook ruimte en tijd nodig is om dit verlies te verwerken. We wensen haar in het bijzonder veel kracht en Gods nabijheid toe.

Corona Regels voor basisscholen en kinderopvang

Er verandert voor school nu nog weinig m.b.t. de coronaregels. Onderwijspersoneel houdt ten opzichte van collega's en ouders nog steeds anderhalve meter afstand. Ouders mogen slechts beperkt op school komen. Dat betekent dat er nog geen ouders bij de eerste weekopening aanwezig kunnen zijn. Wat betreft halen en brengen geldt ook nog steeds de regel afzetten en ophalen bij het hek. De leerkrachten nemen de kinderen mee in de klas en brengen de kinderen ook weer naar het hek. Kinderen die aanstaande maandag voor het eerst op school komen, mogen wel door hun ouders de klas ingebracht worden. Voor hen is het natuurlijk extra spannend. Voor de kinderen van groep 3 geldt dat zij voortaan via de achterdeur naar binnen komen. Hun lokaal is nu het lokaal waar vorig jaar groep 0/1 zat.

Op dinsdag 31 augustus hebben we een jaaropening voor ouders gepland. Dat laten we wel doorgaan, maar doen we niet in de school, maar als het weer mee zit buiten op het plein. Het zal een informele bijeenkomst worden. U bent vanaf 19.45 uur welkom en er is koffie en thee. Om 20.00 uur starten we met een praatje, gebed en een sing inn. U kunt daarvoor liederen opgeven tot zaterdagavond. dat kunt u doen door mij via Parro een bericht te sturen. De sing in zal ongeveer tot kwart voor negen duren. Daarna is er nog gelegenheid de leerkrachten informeel te spreken.

Wat kleine puntjes

- Aanstaande dinsdag beginnen de gymlessen al meteen. Nog steeds in Eethen. Busvervoer wordt geregeld. geeft u uw kind weer gymkleding mee?
- Het zwemmen voor groep 3 en 4 begint nog meteen aanstaande donderdag, maar een week later.
- Een kleine wijziging in het jaarrooster : de startgesprekken zijn nu gepland op 21 en 30 september (ipv 23 september) Een korte vragenlijst om het gesprek voor te bereiden komt bij de volgende nieuwsbrief.

Tot slot

Ons jaarthema is dit cursusjaar "Worden wat je wil" , naar aanleiding van het thema van de (christelijke) kinderboekenweek. Maar ergens vind ik het ook een wat merkwaardige titel. Gaat het er niet meer om dat de kinderen door de tijd heen leren ontdekken wie ze zijn en wat ze daar later mee willen doen. Want dat is waarom we met elkaar onderwijs geven aan uw kinderen. Ik bid voor iedereen daarvoor Gods zegen toe.

Namens het team met hartelijke groet
Hans Noordman

