



Gereformeerde Basisschool  
**De Halm**

## Tussen Kaf en Koren

Nummer 2 cursus 2018/2019

20 september 2018

### Welkom

Deze week mochten we in totaal vier nieuwe leerlingen begroeten.

Allereerst Alize (groep 2 ) en Jelle van Daalen (groep 5) uit Brakel. Ook nieuw zijn Anna Sophie (groep 4) en Josephine de Visser (groep 7) uit Nieuwendijk. In beide gevallen maakten de ouders de keuze om de overstap naar onze school te maken op basis van de kwaliteit, de sfeer en de identiteit waar we als school voor staan. Jullie zijn van harte welkom en we wensen jullie een mooie tijd toe op De Halm.

### Schoolnieuws

Vandaag was er een extra **luizencontrole** omdat de school na de zomervakantie niet luisvrij was. En helaas is er ook nu weer hoofdluis gevonden. We roepen iedereen op om zelf ook goed te controleren en te melden bij Pauline van Gent (aanspreekpunt van de luizenbrigade) als u iets bij uw kinderen aantreft.

Volgende week is er het **schoolreisje** voor de kinderen van groep 0- 6. Er zijn inmiddels voldoende begeleiders. Belangrijk is wel om te weten dat de kinderen pas half vijf terug zijn. Houd u daar rekening mee als u de kinderen wilt ophalen?

Groep 7 - 8 zijn deze dag gewoon op school en om op de normale tijd vrij.

Zij gaan later in dit schooljaar op kamp.

### De Halm groeit!

Het is mooi om te zien hoe De Halm naar jaren van teruglopend leerlingaantal weer groeit. Voor de bekostiging van het onderwijs is 1 oktober een hele belangrijke datum. Het aantal leerlingen op die datum bepaalt hoeveel geld de school krijgt in het volgende schooljaar. Op de vorige teldatum in 2017 hadden we 61 leerlingen. Op dit moment zitten we al op 75 leerlingen. Aan het eind van dit cursusjaar gaat er een kleine groep 8 (5 leerlingen) van school en komen er toch tussen de 12 en 15 leerlingen bij. Onze doelstelling is door te groeien naar minimaal 80 leerlingen en dat doel moeten we in 2019 ruim kunnen halen.



Gereformeerde Basisschool  
**De Halm**

## De Halm bloeit!

We zijn dit nieuwe schooljaar met veel nieuwe energie gestart. Eind vorig schooljaar namen we van enkele collega's afscheid, maar we zijn erg dankbaar dat we zo snel weer nieuwe, jonge, enthousiaste collega's terug kregen. Nieuwe bezems vegen schoon, zeggen ze dan. Maar dat is ook wel letterlijk gebeurd. We zijn nog steeds druk bezig om de netheid in de school eens goed aan te pakken. Alle lokalen zijn goed opgeruimd. Juf Renske heeft een Lio stagiaire en heeft dus extra tijd om de verschillende ruimtes flink aan te pakken.

Ook kwamen er in de laatste vergadering voor de zomervakantie al een aantal nieuwe ideeën naar boven die we bij de start van de cursus hebben doorgevoerd. Zo hebben we afgesproken dat de kinderen hun juf voortaan bij hun voornaam mogen aanspreken. Dat schept toch minder afstand tussen juf en kind dan het gebruiken van de achternaam. Wat uiteraard niet veranderd is dat we nog steeds van kinderen verwachten dat ze hun juf met respect aanspreken. Ook nieuw is dat kinderen voortaan om kwart voor negen niet meer in de rij staan, maar rustig naar binnen komen en dat de leerkracht de kinderen bij de deur van het klaslokaal persoonlijk begroet en een hand geeft. Wat kleine veranderingen die contact kind leerkracht nog net wat persoonlijker maken. U als ouder kunt ook even mee naar binnen om uw kind in de klas te brengen. Een opmerking die ik terugkreeg is : er is dan wel weinig mogelijkheid om de leerkracht te spreken en dat klopt. We hebben dit in het team voor de vakantie besproken. De leerkrachten hebben de tijd voor de school begint namelijk hard nodig om dingen klaar te leggen , voor te bereiden, nog even te overleggen en om er e zijn voor de kinderen als ze daadwerkelijk binnen komen. Een ouder dan uitgebreid te woord staan past daar niet zo goed in. We snappen dat het fijn is als je even iets kunt vragen of delen met de juf van je kind. Wanneer kan dat dan wel? Als de school uitgaat gaan de leerkrachten bewust met de kinderen mee het plein op. Dat is voor u een mooi moment om de leerkracht even aan te spreken., of iets te vragen. Nog steeds wel voor wat kleinere dingen, want als er meer te bespreken is kunt u het best gewoon een afspraak maken.

Na de vakantie hebben we voor het eerst start gesprekken gevoerd. We willen daarmee bereiken dat u als ouders samen met de leerkrachten afstemt wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en dat u met elkaar afspreekt hoe de contacten in dit schooljaar zullen verlopen. In het team evalueren we of de startgesprekken meerwaarde hebben, maar we zijn ook benieuwd naar uw ervaring. U krijgt van mij nog



Gereformeerde Basisschool  
**De Halm**

een aparte mail hierover, waarop u kunt reageren met tips (dat kan beter) en tops (dat vond ik erg goed).

## De Halm wordt LEV school

Iedere vier jaar maken we als school een plan voor een periode van vier jaar. Dat noemen we het schoolplan. Ook onze organisatie (GPO - WN, die de nieuwe naam LEV - VN) krijgt doet dat. Dat heet dan het koersplan.

Maar eerst iets over de naamswijziging. De letters staan voor liefde en vertrouwen. Bij elkaar vormen de letters LEV ook het hebreeuwse woord voor hart. Dat is wat de organisatie wil uitdragen. Op LEV scholen werken leerkrachten die vanuit hun hart werken aan een sfeer waarin liefde en vertrouwen de twee belangrijkste kernwaarden zijn. De komende tijd gaan alle LEV scholen op expeditie. En de eerste stap is samen met het team in gesprek gaan over de belangrijkste vraag: wat is de bedoeling van het onderwijs wat wij geven? Er is veel discussie gaande over werkdruk in het onderwijs. En geloof me die is hoog. Maar we besteden soms veel tijd aan het instand roepen of in stand houden van systemen, waarvan de vraag is of het bijdraagt aan beter onderwijs. Op de meerdaagse van directeuren vorige week zijn we door onze directeur bestuurer gevoed door inspirerende sprekers die ons uitdaagden om eens anders naar onze organisatie van onderwijs te kijken.

De boodschap was vooral van systeemwereld naar leefwereld. En dat is wat we graag willen. Een school zijn waar het prettig toeven is voor kinderen, leerkrachten en ouders. Waar zoals een collega's zo mooi zei: "we met elkaar blij leren." Moeten we dan veel gaan veranderen? Ik denk het niet, we gaan alleen nog bewuster nadenken hoe we onze missie: "samen - geloven - groeien - genieten" dagelijks zichtbaar is in de klassen.

## De Halm op expeditie

Hierboven schreef ik al dat alle LEV scholen de komende maanden op expeditie gaan om de koers voor de komende vier jaar te bepalen. En dat is best spannend. Het vraagt van alle deelnemers een zekere mate van **leef**. Want bij een expeditie zit ook altijd het element van onzekerheid en onderzoek. Het einddoel heb je wel voor ogen, maar de weg er naar toe staat niet bij voorbaat vast.

Op de studiedag van afgelopen dinsdag hebben we als team vooral nagedacht hoe we vanuit de kernwaarden liefde en vertrouwen onderwijs op De Halm willen geven. Met behoud van alle goede dingen die we al hebben ontwikkeld hebben we gekeken waar we de komende vier jaar mee aan de slag zouden kunnen gaan. Het was nog maar een eerste



## Gereformeerde Basisschool **De Halm**

verkenning van wensen en mogelijkheden en er zijn nog meer overlegmomenten nodig om uiteindelijk tot een concreet plan te komen. We hebben daarvoor nog tot eind 2018 de tijd. Ook LEV gaat op expeditie om een nieuwe koers voor de organisatie uit te zetten. Er worden daarvoor ook regio avonden voor ouders en leerkrachten belegd, waarop u kunt meedenken en meedoen. De avonden vindt u terug in de Halm kalender.

### Mededelingen

**Jaarthema:** muziek kleurt je leven :

In de twee weken voor de herfstvakantie houden we ons grote schoolproject over het jaarthema : muziek kleurt je leven. In dit project zullen we vooral samenwerken met de muziekschool van Woudrichem. Ons doel is dat de kinderen de schoonheid van muziek gaan ontdekken en beleven en hun (on)gekende muzikale talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Op de slotavond op 18 oktober krijgen de kinderen een podium om hun talent aan iedereen te laten zien.

### Kalender

ma 24 september 2018	1e schoonmaakavond
wo 3 oktober 2018	inloopochtend groep 1- 8
do 18 oktober 2018	eerste ouderavond n.a.v. het project
do 1 november 2018	informatieavond vervolgonderwijs groep 7 & 8
wo 7 november 2018	Dankdagviering,aansluitend 2 <sup>e</sup> koffiemoment
ma 19 november 2018	Facultatieve spreekavond
di 27 november 2018	2 <sup>e</sup> schoonmaakavond

### Parkeren rondom school

We willen u vriendelijk vragen in de zijstraten te parkeren i.p.v. voor de school als u uw kind(eren) komt halen of brengen. De ruimte voor de school willen we vrijhouden voor de schoolbussen, zodat de kinderen veilig kunnen in en uitstappen. Ook is het prettig als er een goede doorgang is, zodat de bussen op tijd en veilig kunnen wegrijden.

*samen geloven, groeien en genieten*

